

GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE WIELERSPORT

De wielersport is meer dan honderd jaar oud. De *Koninklijke Belgische Wielrijdersbond* werd opgericht in 1889. Luik-Bastenaken-Luik, de oudste eendagsklassieker, werd voor het eerst verreden in 1894. De eerste Ronde van Frankrijk dateert uit 1903. Altijd zijn er landgenoten bij betrokken geweest. Op korte tijd groeide het wielrennen uit tot de populairste sporttak van ons land. Wielrennen, anders dan het -toen elite- voetbal, was immers een zaak van jan-met-de-pet.

Voorals in Vlaanderen bleek het koersen erg aan te slaan. **Cyriel Van Hauwaert** was onze eerste supervedette. Na hem kwamen tientallen anderen.

Ook internationaal stonden onze landgenoten in die beginjaren aan de top, zelfs in de Ronde van Frankrijk, de belangrijkste van alle koersen.

De Eerste Wereldoorlog brak de loopbaan van sommige kampioenen, maar niet de wielersport. **Georges Ronsse** werd in 1928 met meer dan twintig minuten voorsprong onze eerste wereldkampioen. Een prachtprestatie. In *Het Nieuwsblad-Sportwereld* schreef Karel Van Wijnendaele er in schilderachtige bewoordingen over. Even later brak het tijdperk **Sylveer Maes** aan. Maar **Karel Kaers, Jan Aerts, Romain Maes** en de broers **Vervaecke** deden nauwelijks voor hem onder en op de wielbanen was **Jef Scherens** razend populair. In onze streek waren vooral **Frans Bonduel** uit Sint-Gillis-Dendermonde en **Sooi Cornelis** uit Merchtem geliefd. Op het einde van de jaren '30 meldden zich weer nieuwe kampioenen, **Marcel Kint** en **Briek Schotte** op kop.

Ook de Tweede Wereldoorlog brak de opgang van sommige renners. Tegelijk luidde hij de start van enkele fenomenale carrières in, die van **Rik Van Steenbergen** onder meer. In 1956 treurden miljoenen om de dood van **Stan Ockers**. Ook de bekende wieljournalisten Willem Van Wijendaele (zoon van Karel), Jérôme Stevens (van *Het Volk*) en Hubert Van de Vijver (alias reporter 17, van het *NIR*) spaarden hun tranen niet.

Er was ondertussen een nieuw fenomeen opgedoken: **Rik Van Looy**. Rik Van Looy verdeelde de supporters in twee clans: verbeterde voor- en koppige tegenstanders. Door die eindeloze discussies werd Rik zonder twijfel de populairste wielrenner ooit.

Na Van Looy beheerste **Eddy Merckx** het internationale wielergebeuren. Merckx de grootste van alle tijden? Misschien wel. Maar ingewijden beweren dat **Jempi Monséré** intrinsiek evenveel klasse had. Verbijstering alom toen Jempi in 1971 verongelukte.

Na Merckx genoten **Roger De Vlaeminck** en **Freddy Maertens** veel aanzien, later ook nog **Claude Criquelion** en **Rudy Dhaenens**, die zo jammelijk -onze derde wereldkampioen al sedert de oorlog- om het leven kwam. Onze laatste vedette is **Johan Museeuw**. Toch moet worden erkend: sinds de jaren tachtig heeft de Belgische wielersport haar leidende rol verloren, internationaal zijn we tot een land van meelopers herleid.

Is er hoop op de toekomst?



GESCHIEDENIS VAN DE BAARDEGEMSE WIELER- EN SUPPORTERCLUBS

WSC BAARDEGEM SPORTIEF

De *Wielers- en Supportersclub (WSC) Baardegem Sportief* werd in 1949 in de zaal Ons Huis als wielers- én supportersclub opgericht om koersen te organiseren en om te supporteren voor de bij de club aangesloten renners. In 1949 was dat voornamelijk voor Louis De Boeck, wonend op een paar stappen van het lokaal.

Het eerste bestuur zag er als volgt uit: voorzitter Frans Crabbe, ondervoorzitter Remi De Ridder en secretaris Camiel De Boeck. In een prachtig handschrift pende die laatste het eerste reglement neer. Dat voorzag dat de aangesloten leden vijf frank per maand lidgeld moesten betalen.

Op een foto uit 1950 herkennen we: Georges Van Damme, Jan Stijleman, Leon Maes, Jozef en Marcel De Ridder, August Peirlinckx, Jan Dooms, René en Arthur Van Lembergen, Jules en Denise De Pauw, Remi Joostens, Remi De Ridder, Edmond, Alfons en Louis De Boeck, Petrus Van Damme, Louis Moens, Frans Heyvaert, Malvine De Wolf, Jozef De Bie, Henri Van Langenhove, Gustaaf Cooreman, August Timmerman, Marcel Vastenavondt, voorzitter Frans Crabbe en renner-soldaat Louis De Boeck.

Leon De Boeck, verdeler van de *rijwielen M. Buyze*, was mecanicien van de club. De fietsherstellingen kostten de club handenvol geld. Dat eindigde op een misverstand. Na Leon nam Gustaaf Cooreman de taak van fietshersteller op zich; Staaf werd later vertegenwoordiger van het wielersmerk *Groene Leeuw*.

Jaarlijks organiseerde de club een tombola: twintig frank voor een boekje van vier loten, met extra lot op de omslag van het boekje.

De eerste *grote prijs* werd georganiseerd in 1949. In 1998 is hij dus aan zijn **vijftigste uitgave** toe. De club organiseerde meer dan alleen maar haar traditionele kermis-donderdag-koers voor internationale liefhebbers. Soms mochten ook de nieuwelingen of juniors aantreden en van '61 tot '66 waren de veldrijders van de partij. De club werkte ook op andere plaatsen aan de inrichting van wedstrijden mee: de Panterbar, café Gemeentehuis, bij Maxens, Pots, Maria Fies en Jef De Pauw. Soms organiseerde ze sportavonden met films, sprekers en gastvedetten. Er werd zelfs op rollen gekoerst. Edward Verbeiren verloor eens tegen Jan De Valck en Louis De Boeck klopte Louis De Ridder.

De club telde begin jaren '50 meer dan honderd leden. Na Louis' vertrek naar Opwijk verminderde dat aantal, maar een sterke kern hield stand, vast van plan elk jaar een grote prijs te organiseren.

In 1960 zag het bestuur er als volgt uit: Jean Pots was voorzitter, Jules De Pauw ondervoorzitter, Raymond Kiekens secretaris, Remi De Ridder schatbewaarder, Alfons Forton, Gustaaf Timmerman, Gustaaf Cooreman, Louis Van Eycken en Georges Van Damme bestuursleden. In 1961 kwamen Theo Teck, August Peirlinck en René Van Lembergen erbij. Gustaaf Timmerman werd secretaris. Dat is hij nu nog. In 1970 ging Ronie Fiermans op de voorzittersstoel zitten, Theo Teck werd ondervoorzitter en Frans De Man bestuurslid.

Op de ledenlijst van 1963 vinden we verder onder meer terug: Jozef De Boeck, Aloïs De Clerck, Arthur Van Lembergen, Clement Redant, August en Petrus Timmerman, Maurice Van Nieuwenborgh, Raymond Pessemier, August D'Hauwer, August Callaert, Albert De Boeck, Lucien Abbeloos, Wilfried Blindeman, Louis Moens, François Hendrickx, Frans Van den Abbeele, Petrus en Jan Dooms, Jozef, Robert en Maurice De Ridder, Xaveer Vercauteren, Remi Vermeir, Jozef Verhasselt en Isidoor Pots.

Tot in het jaar 1976 hield de club een jaarlijks ledenfeest. Toen oordeelde het bestuur dat zoiets te duur werd en het zijn geld nuttiger kon besteden.

De club telde in 1998 nog een twintigtal aangesloten leden. Die worden ingezet als seingever. Het bestuur bestaat uit Ronie Fieremans voorzitter, Gustaaf Timmerman secretaris, Petrus Timmerman schatbewaarder, Constant De Block, Jozef De Brandt, Kurt De Meersman en Hugo De Smedt bestuursleden.

De club heeft haar aangesloten renners altijd zo veel mogelijk gesteund, soms door hun vergunning te betalen of een deel van hun uitrusting. Op zeker ogenblik reden de aangesloten renners rond in de blauwwitte trui van *WSC Baardegem Sportief*.

In 2009 bieden Gustaaf Timmerman en Ronie Fieremans, na meer dan 50 en Ronie na 40 jaar hun ontslag aan en moet er uitgekeken worden naar opvolgers. Deze beide duiveltjes doen alles zijn zeker niet in een mum van tijd te

vervangen. Na een paar vergaderingen vinden enkele wielerliefhebbers elkaar en gaan als nieuw bestuur aan de slag. Deze zijn vastbesloten om WSC Baardegem Sportief verder te laten bestaan en dus ook de rijke traditie van de koersen te verzekeren in Baardegem. Luc De Schrijver zal de taak van voorzitter op zich nemen, Mario De Koker is de nieuwe secretaris en Elke De Backer zal als schatbewaarder de financiën in de goede banen leiden. De andere bestuursleden zijn Marc De Bie, Guido Van Damme, Jean-Marie De Proft, Peter De Meersman, Dirk Auwelaert en Kevin De Schrijver.

Uitslagen grote prijzen WSC Baardegem

<u>jaar</u>	<u>waar</u>	<u>categorie</u>	<u>winnaars, deelnemers</u>
1949	Ons Huis	1e grote prijs	
1950	Ons Huis	2e grote prijs	1) Irené De Keyser
1951	Ons Huis	3e grote prijs	1) Edmond Meskens
1952	Ons Huis	4e grote prijs	1) Juul Wieme
1953	Ons Huis	5e grote prijs	
1954	Ons Huis	6e grote prijs	
1955	Ons Huis	7e grote prijs	
1956	Ons Huis	8e grote prijs	
1957	Ons Huis	9e grote prijs	1) Marcel Blavier
1958	Ons Huis	10e grote prijs	
1959	Ons Huis	11e grote prijs	
1960	Ons Huis	12e grote prijs	
1961	Ons Huis	13e grote prijs	
1961	Ons Huis	1e veldrit	
1962	Ons Huis	14e grote prijs	
1962	Ons Huis	2e veldrit	
1963	Ons Huis	15e grote prijs	
1963	Ons Huis	3e veldrit	1) René De Clercq
1964	Ons Huis	16e grote prijs	
1964	Ons Huis	4e veldrit	1) Daniël Van Damme
1965	Ons Huis	17e grote prijs	
1965	Ons Huis	5e veldrit	
1966	Ons Huis	18e grote prijs	1) Roger De Vlaeminck deelnemers: Roger Rosiers en Roger Van den Eede
1966	Ons Huis	6e veldrit	deelnemers: Pierre Loomans en Roger Van den Eede
1967	Ons Huis	19e grote prijs	1) Eddy Peelman
1968	Ons Huis	20e grote prijs	1) Van der Leeuw (Ndl) deelnemers: André Dierickx en Lucien Van Impe

1969 Ons Huis	21e grote prijs	1) Frans Kerremans deelnemers: Willy Teirlinck en Firmin De Vleminck met Ludo Van der Linden
1970 Ons Huis	22e grote prijs	
1971 Ons Huis	23e grote prijs	
1972 Ons Huis	24e grote prijs	1) Rottiers
1973 Ons Huis	25e grote prijs	
1974 Ons Huis	26e grote prijs	1) Willem Thomas 4) William Tackaert 6) Oscar Dierickx
1975 Ons Huis	27e grote prijs	1) Rudi Pevenage 6) Dirk Wayenbergh 11) Daniel Willems 13) Fons De Wolf , 15) Ludo Loos 17) Oscar Dierickx
1976 Ons Huis	28e grote prijs	
1977 Ons Huis	29e grote prijs	1) Johnny De Nul, 2) Oscar Dierickx
1978 Ons Huis	30e grote prijs	1) Etienne De Wilde
1979 Ons Huis	31e grote prijs	1) R. Macintosh, 2) Noël Segers 3) Luc Colijn
1980 Ons Huis	32e grote prijs	
1981 Ons Huis	33e grote prijs	
1982 Ons Huis	34e grote prijs	1) Dirk De Wolf, 2) Jean De Bondt
1983 Ons Huis	35e grote prijs	1) Patrick Machtelinckx 2) Danny De Bie
1984 Ons Huis	36e grote prijs	1) Patrick Roelandt 4) Gino Verhasselt
1985 Ons Huis	37e grote prijs	1) Ronny Pauwels, 2) Greg Moens
1986 Ons Huis	38e grote prijs	1) Jerry Cooman, 2) Ronny Pauwels 3) Marc Verhasselt
1987 Ons Huis	39e grote prijs	1) Kurt Onclin, 2) Ronny Pauwels
1988 Ons Huis	40e grote prijs	1) Patrick Van den Hauwe
1989 Ons Huis	41e grote prijs	1) Pierre Herinne
1990 Ons Huis	42e grote prijs	1) Tony De Ridder 2) Marc Verhasselt
1991 Ons Huis	43e grote prijs	1) Jean De Bondt
1992 Ons Huis	44e grote prijs	1) Dirk Van Bever
1993 Ons Huis	45e grote prijs	1) Gerdy Goossens
1994 Ons Huis	46e grote prijs	1) Patrick Chevalier
1995 Ons Huis	47e grote prijs	1) Chris Van de Cruyce
1996 Ons Huis	nieuwelingen	
1996 Ons Huis	48e grote prijs	1) Patrick Stijlemans
1996 Ons Huis	aspiranten	onder meer 1) Jurgen Beeckman
1997 Ons Huis	49e grote prijs	1) Zgbiniw Serafinski 2) Patrick Chevalier
1998 Ons Huis	50e grote prijs	????



ANECDOTES EN WETENSWAARDIGHEDEN

Agentschap Belga

Van 1961 tot '66 organiseerde *WSC Baardegem Sportief* zes veldritten. Onze dorpsgenoot Edgard De Clerck was toen als journalist verbonden aan het agentschap Belga. Hem werd gevraagd via Belga een beetje publiciteit voor de koers van '64 te verzorgen. Belga zond een fotograaf, maar er was slechts één krant die de foto overnam: *La Libre Belgique*. Wat drukte die af? Een foto van overwinnaar Daniël Van Damme? Nee hoor. Een foto van een eenzame boer met paard en kar die in de Winningkouter bieten staat te laden. Als illustratie van het nijvere of het boerse Vlaanderen?

Brussel-Opwijk

Een beetje trots mag ook: onze grote prijs is twee jaar ouder dan Brussel-Opwijk, de openingsklassieker, die pas in 1951 voor het eerst georganiseerd werd.

Een pak slaag voor de voorzitter

De eerste voorzitter van *WSC Baardegem Sportief*, Frans Crabbe, heeft veel voor zijn poulain Louis De Boeck gedaan. Hem tot in alle hoeken van het land vergezeld bijvoorbeeld. Ook in Luxemburg -dat is dan al het buitenland- was hij erbij om Louis aan te moedigen. En om hem, in volle koers, een nieuw wiel te helpen steken. Dat zinde een paar supporters van een ander renner niet. Die wilden Frans een pak slaag geven. Gelukkig kon onze voorzitter de Luxemburgse bossen invluchten. En achteraf ook nog zijn weg terugvinden. Want de bossen van Luxemburg zijn een stukje groter dan het Stokt.

Ereprijzen

Onder 'ereprijzen' wordt de naam van een belangrijk sponsor verstaan. De grote prijzen van *WSC Baardegem Sportief* werden lange tijd verreden met de vermelding 'ereprijs Theo Teck'.

Frans Van Boven, van veldloper naar omroeper

Een micro-installatie hoort bij een wielerskoers zoals de paardenmolen bij de kermis. Voor luidsprekers en muziek bij onze eerste grote prijs, in 1949, konden we een beroep doen op wijlen Désiré D'Hauwer. Die had daarvoor het Barco-materiaal van zijn naamgenoot Domien uit Opstal geleend. De luidsprekers werden aan de elektriciteitspalen langs de Hoogstraat opgehangen. Van in het

raam van Ons Huis probeerde Kamiel De Bie informatie te geven over de koers en vooral reclame te maken voor al wie de inrichters gesteund had. (Het woord sponsor bestond toen nog niet.)

Zeer snel, van in 1950 al, kwam er een echte, bijna professionele omroeper aan te pas: de onvolprezen Frans Van Boven, een sportman in hart en nieren. Franske, afkomstig van Moorsel, was in zijn jonge jaren een gereputeerd veldloper geweest. In die tijd was hij ook verkoper van het populaire weekblad *Sportclub*. Overdag werkte Frans aan de spoorwegen. Frans is wat omroepen betreft een levende legende geworden.

Later verschenen er microwagens in de koers en werden reclamewagens aan de aankomst geplaatst, met een eigen verslaggever. Sindsdien wordt er meer publiciteit gemaakt dan verslag uitgebracht.

Alleen het "Opgepast, de renners zijn in aantocht" galmt nog steeds door de straat.

Met de medewerking van...

Traditiegetrouw worden koersen in Baardegem georganiseerd met de medewerking van een krant. In 1949 was dat 't *Vrije Volksblad*, dat elk jaar zijn vertegenwoordiger en reporter Pol Van Hemden naar hier stuurde. Pol verzorgde ook microreportages. Later smolten 't *Vrije Volksblad* en *Het Nieuws van de Dag* samen. Nog later werden beide kranten overgenomen door *Het Nieuwsblad-Sportwereld*. Maar ondertussen was WSC Baardegem Sportief met de krant *Het Volk* samen beginnen werken. Die stuurde in het begin reporter Remi De Pelsmaecker naar onze gemeente.

Omlopen

De traditionele grote prijs voor internationale liefhebbers van de WSC *Baardegem Sportief* wordt op twee omlopen verreden. De meest gebruikelijke is: Ons Huis - Maxens - Stantjes - Kokerij - Kammestraat - Hoogstraat. De andere is Ons Huis - Kammestraat - Moorsel Station - Steven - Terhagen - Eerdegem - Hoogstraat. Laatstgenoemde omloop werd vroeger enkele malen uitgebreid: van op het Steven reed men door naar Bontegem en via de Rooien en Langeroot kwam men in de Hoogstraat terecht.

The Cami Boys

Op 4 september 1969 luisterden *The Cami Boys*, onder leiding van zaakvoerder-dirigent Camiel Van Hecke het traditionele sportbal van WSC *Baardegem Sportief* op.

In de jaren zeventig waren ook *The Melodian Players* eens gecontacteerd. Die daagden niet op. De organisatoren zaten met de handen in het haar. Gustaaf Timmerman is toen nog naar het Zandtapijt gereden. Daar zaten drie muzikanten voor een lege zaal te spelen. Gustaafs smeekbeden hielpen niet: de baas van het Zandtapijt stond zijn mannen niet af. Op de Hoogstraat zijn die avond dan alleen maar plaatjes gedraaid. De ambiance was er niet minder om.

Uitgeregend

't Is dikwijls slecht weer op kermis-donderdag. Maar nooit heeft het geregend als in 1996. Geregend? Het water viel met bakken uit de hemel. Bijna honderd liter per vierkante meter wist het KMI achteraf te vertellen, het dubbel van wat anders in een hele maand naar beneden valt. Ook de wind liet zich gelden, her en der lagen afgewaaide takken over de met modderwater overspoelde wegen. Kortom, het was geen weer om een hond door te jagen. Maar de BWB-afgevaardigde joeg zestien deelnemers op pad. Na één ronde hadden vier van hen een kopgroepje gevormd, de rest lag verspreid over het door het noodweer schandalig lastige parcours. De verschillen bedroegen snel diverse minuten. De vier - Stijlemans, Van de Cruyce, Chevalier en De Boeck- bleven voorop. In de derde ronde roept Van de Cruyce tot zijn medevluchters: "Wij zijn zeker zot? In zo'n weer willen koersen." De twaalf anderen werden uit koers genomen. Ook de twee Polen, de enigen die iets van hun achterstand op de koplopers goed konden maken. De koers zelf werd ingekort. Aan de aankomst zagen een paar dozijn toeschouwers -een absoluut diepterecord- Stijlemans de spurt van het viertal winnen. De rest van de deelnemers kreeg ook een prijs. De seingever moesten het met een traditionele pint en een broodje met ham stellen. Van buiten waren ze nog nooit zo nat geweest.

Hartelijk dank. Leve de wielersport ! Leve WSC Baardegem Sportief !

Marc De Bie

maart-juni 1998

Dit boekje kwam tot stand met de steun van de

Cvba ONS HUIS



De opbrengst gaat naar

WSC BAARDEGEM SPORTIEF